

Welkom in het centrum van de stad zonder
centrum, waar de daken van gisteren
fundamenten zijn van nu, waar gebouwen
en leven hand in hand gaan en in een harde
afpraak soms een verbinding ligt van
porselein

Waar de kleinste maker danst op dezelfde
vloer als de grootsten van het land, waar je
de mens ontmoet bij het stoplicht -
met een huis in de rugzak - die de
hele wereld met je deelt in het schudden
van een hand

Waar je banden scheidt tot de kelder
waterdicht, je de mooiste pot bouwt
totdat je kunst erin ligt en strikt genomen
is 't centrum kunstmatig maar het hart
functioneert volwaardig

Er klopt een ader, klopt naar morgen
brengt ons voeding op naar school
een burgervader die voor ons zal zorgen
z'n roeping volgt tot jouw eerste goal
Hier bouw je je scholen, stadions, theater
breng je kinderen groter naar later
of woon je samen met je levensmetgezell
je danst, je bouwt, je bent
meer dan twee keer de helft

Hier groeien je gevels groen en hoog als je
je schild durft laten zakken en kan je zelf je
kansen maken, maar weet dat je ze zelf dan
ook moet pakken

Je netwerkt desnoods voor de buis, schrijf
een opening voor weken
timmer hier maar aan je eigen huis, maar
laat je gebouwen spreken

Dans over de arm van een hijskraan
spring met je voeten over de aarde
tussen beweging & houvast
zal het goed bestaan, maar maak de ruimte
naar mensen hun waarde

Zing je culturen
adem je talen
verrijk middels fouten
die je uit spiegels kan halen

Weiger krom te liggen over er niet toe
doende zaken, beloof je delicate keuzes met
je hart te blijven maken
verword zelf tot een volgroeide moeder
én vader

van de mooiste projecten en zie jezelf
deadlines halen

Hier sta jij centraal als de Rotterdamse haven
ziet jouw toekomst jou
wanneer je je ogen sluit

Bouw hier je morgen en leef met ons samen
verbindt elkaar met een hart van zuid